

Lezing 'Op het lijf geschreven'

Over tatoeages, identiteit en religie

Roy Clermons is gefascineerd door tatoeages. Op zijn lijf staan verschillende tatoeages die belangrijke gebeurtenissen en periodes in zijn leven markeren. Een groot deel daarvan zijn religieuze tatoeages, die een uitdrukking zijn van een proces van verinnerlijking en verdieping van zijn geloof.



Roy neemt ons mee op reis naar de geschiedenis van het tatoeëren van het lichaam en hoe dat in diverse culturen wereldwijd te vinden is, vaak sterk verbonden met traditie, identiteit en religie.

In onze samenleving zie je dat mensen uit alle lagen van de bevolking tatoeages hebben. Wat drijft mensen om een tatoeage te nemen? En zijn we anders naar ons lichaam gaan kijken?

Toch zijn er nog veel vooroordelen. Die geluiden komen geregeld vanuit christelijke hoek. Het lichaam is een heilige tempel die je niet mag bezoedelen. Is dat echt wat de bijbel voorschrijft? Of kunnen we er ook anders naar kijken?

Roy Clermons is als leek verbonden aan de kloosterorde van de Dominicanen en werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en de psychiatrie.

Wanneer:

Zaterdag 20 mei 2023 van 14:30-18:00 uur

Waar:

Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Aanmelden:

Graag vóór 14 mei 2023 via info@kloostertuinrotterdam.nl

Kosten:

€10,-

NB: Laat het geld nooit de reden zijn om niet te komen