

## Lezing 'Op het lijf geschreven'

*Over tatoeages, identiteit en religie*

Roy Clermons OP is gefascineerd door tatoeages. Op zijn lijf staan verschillende tatoeages die belangrijke gebeurtenissen en periodes in zijn leven markeren. Een groot deel daarvan zijn religieuze tatoeages, die een uitdrukking zijn van een proces van verinnerlijking en verdieping van zijn geloof.



Roy neemt ons mee op reis naar de geschiedenis van het tatoeëren van het lichaam en hoe dat in diverse culturen wereldwijd te vinden is, vaak sterk verbonden met traditie, identiteit en religie.

In onze samenleving zie je dat mensen uit alle lagen van de bevolking tatoeages hebben. Wat drijft mensen om een tatoeage te nemen? En zijn we anders naar ons lichaam gaan kijken?

Toch zijn er nog veel vooroordelen. Die geluiden komen geregeld vanuit christelijke hoek. Het lichaam is een heilige tempel die je niet mag bezoedelen. Is dat echt wat de bijbel voorschrijft? Of kunnen we er ook anders naar kijken?

*Roy Clermons is lekenDominicaan en werkt als geestelijk verzorger in de psychiatrie en ouderenzorg.*

### Wanneer:

Zaterdag 20 mei 2023 van 14:30-18:00 uur

### Waar:

Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

### Aanmelden:

via [info@kloostertuinrotterdam.nl](mailto:info@kloostertuinrotterdam.nl)

### Kosten:

€10,-

NB: Laat het geld nooit de reden zijn om niet te komen

### Organisatie:

Karin Bornhijm OP, Theo Ruiters OP, Olga Bakker en Janneke van Zelst.