

KLOOSTER TUIN

Nieuwsbrief 1 - 2024



"De vertrouwde nieuwsbrief van de Kloostertuin in een nieuw jasje"

Het is even wennen: het nieuwe uiterlijk van de vertrouwde Nieuwsbrief van de Kloostertuin Rotterdam. Zoals we jullie in de vorige nieuwsbrief hebben laten weten, zijn we over we zijn overstapt naar een ander platform voor de nieuwsbrieven: van Mailchimp naar LaPosta. We hopen dat jullie deze nieuwsbrief goed hebben ontvangen en we zijn benieuwd naar jullie reacties. Laat het ons weten!

[Mail ons](#)



Kloostercollege: 'Mensen zonder stem'

Dominique Pire (1910-1969) werd bezielde door het verlangen om 'een stem te zijn voor mensen zonder stem'. Zijn leven stond volledig in het teken van het streven naar begrip tussen alle volkeren in de wereld en het oplossen van armoede. Hij kreeg hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede. Dorry de Beijer OP gaat tijdens het Kloostercollege in op de betekenis van Pire's levenswerk en wat leert Pire ons over onze tijd?

Wees welkom en kom samen luisteren, praten, bidden en eten!

Datum: 24 februari 2024

Tijd: 15:30 - 19:30

Locatie: Dominicuskerk Het Steiger, Rotterdam Meer

[Meld je aan](#)

Ontmoeting rondom een preek van Meister Eckhart

De middeleeuwse dominicaan Meister Eckhart inspireert dichters, denkers en zoekers van nu. Samen lezen we één van zijn beroemde preken en reflecteren we samen op zijn woorden: hoe raken zijn woorden ook ons?

Ga samen met José van der Torre OP en Marga Haas op ontdekkingstocht!

Datum: 16 maart 2024

Tijd: 13:00 - 15:00

Locatie: Dominicuskerk Het Steiger, Rotterdam

[Meld je aan](#)



TER INSPIRATIE

Op 14 februari begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning waarin we ons voorbereiden op het grootste christelijke feest: Pasen. Paus Franciscus moedigt iedereen aan om de Veertigdagentijd concreet te laten zijn: "Vandaag de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broeders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?"

Startend bij Aswoensdag komt iedere zaterdag een vastenmeditatie online rond de 'Zeven werken van barmhartigheid'. Deze worden dit jaar verzorgd door Theo Ruiter OP. Ga met ons mee op weg naar Pasen!!

We wensen jullie een goede 40-dagentijd toe!

AGENDA

Naast de activiteiten die in deze nieuwsbrief vermeld staan, wijzen we je graag ook nog op de [zenavonden](#) op iedere eerste maandag van de maand. Er zijn een paar plekken vrijgekomen, dus meld je aan!

Daarnaast vindt op **11 mei** de **Dominicuslezing** plaats. Theo de Wit, filosoof en hoogleraar aan de theologische faculteit van Tilburg, houdt een stevige maar inspirerende lezing onder de titel: 'De mens als vluchtdier'. *(info volgt)*

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de [digitale agenda](#).

CONTACT

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail ons: info@kloostertuinrotterdam.nl



Facebook



Website



Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kloostertuinrotterdam.nl toe aan uw adresboek.



