

KLOOSTER TUIN

Nieuwsbrief 2 - 2024



LENTE - GEVOED WORDEN

Terwijl het voorjaar met pieken en dalen toch doorzet, voeren wij ons door meditatie, gebed en studie. In deze nieuwsbrief aankondigingen van activiteiten tot over de zomer heen. Kom je ook?

[Agenda](#)



Dominicuslezing: 'Mens als vluchtdier'

Ken je dat? Dat er iets verandert waartegen je met hart en ziel verzet? Waaraan je probeert te ontsnappen door te vluchten of te vechten? En welk verlangen komt daarbij in ons naar boven? Theo de Wit, politiek theoloog en filosoof onderzoekt hoe we als mens en als samenleving om met onverwachtse, catastrofale veranderingen. Hij neemt ons mee in een lezing over vluchten, escapisme en over het verlangen naar een thuis.

Kom luisteren naar deze lezing en samen zetten we na het bidden van de vespers het gesprek voort tijdens de maaltijd!

Datum: 11 mei 2024

Tijd: 15:30 - 19:30

Locatie: Dominicuskerk Het Steiger, Rotterdam

Meer info: [website Kloostertuin](#)

[Meld je aan](#)

Maandelijkse Zenmeditatie in de Chinese Ch'an traditie

Wil je makkelijker een brug kunnen slaan van doen naar zijn, aanwezig zijn en contact maken met onze innerlijke stilte? Samen met andere de stilte ingaan? Dan ben je van harte welkom om met ons te mediteren op de eerste maandagen van de maand.

Kom een keer meezitten en als het goed voelt, ben je daarna van harte welkom als deelnemer van onze maandelijkse zen-avonden.

Datum: iedere eerste maandag van de maand van 19.30u - 21.00u

Locatie: Dominicuskerk Het Steiger, Rotterdam

Donatie: €10,00 voor de eerste keer.

Begeleiding: Elsbeth Wolf, zenleraar in de traditie van Maha Karuna Ch'an (Ton Lathouwers) en José van de Torre OP, o.a. coördinator Leerhuis Spiritualiteit.

Voel je je aangesproken? Meld je dan aan met je naam en telefoonnummer en Elsbeth neemt contact met je op.

Raadpleeg ook de [digitale agenda](#).

[Meld je aan](#)



TER INSPIRATIE

Het lied van de Ziel ([fragment](#))

In de diepte van mijn ziel is een woordeloos lied – een lied dat woont in het zaad van mijn hart.

(...)

Het is een lied ontstaan in gedachten en uitgevoerd in stilte,

gemedend door schreeuwers en omhelsd door waarheid,

herhaald door dromen en begrepen door liefde,

verborgen bij het ontwaken en gezongen door de ziel.

Het is het lied van de liefde.

© Khalil Gibran

AGENDA

11 mei 2024 Dominicuslezing 'De mens als vluchtdier'

7 juni 2024 [Heilige Huisjes](#) Rotterdam

22 juni 2024 Grand concert Français

27-29 september 2024 Kloosterdagen in Abdij Koningshoeven

4 oktober 2024 Kloostertbios (filmavond)

30 november 2024 lezing over Psalmen

Raadpleeg de [digitale agenda](#) op onze website voor meer informatie!

Op de website vind je ook nog een korte [terugblik](#) van het Kloostercollege 'Mensen zonder stem'.

CONTACT

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?
Mail ons: info@kloostertuinrotterdam.nl



Facebook



Website



Instagram

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kloostertuinrotterdam.nl toe aan uw adresboek.

