

Een nieuw lied?



Psalmen: spiegels van je ziel

Zat. 30 november 2024 | 15:30-19:30u | Rotterdam-centrum

www.kloostertuinrotterdam.nl

Een nieuw lied?

Psalmen: spiegels van je ziel

Ken je een lied dat al meer dan 3000 jaar meegaat en dat toch klinkt als nieuw? Dat ook vandaag inspiratie biedt? De joodse christelijke traditie kennen er 150!

Psalmen bieden een enorme rijkdom, subtiliteit, maar ook zijn soms ook rauw. Ze kunnen iets verwoorden van wat in jôu leeft aan verlangen, vertrouwen en vrijheid. Ze zijn een bron voor elk moment en elke levensfase. Wat resoneert in jouw leven?

Psalmen leven voort in onze hedendaagse cultuur: in concertzalen, maar ook als inspiratiebron voor rap, rock en film. Hoe kan het dat deze liederen actueel blijven?

Henk Vogel promoveert binnenkort op dit onderwerp aan de PThU en is programmamaker van het Dominicanenklooster in Zwolle.



In de lezing neemt hij ons mee in de verborgen kracht van psalmen. De lezing wordt afgewisseld met muziek en teksten. Zelf gaan we ook aan de slag met de psalmen, die we in de vesper meenemen.

Kom luisteren, zingen, bidden en eten!

Wanneer: Zaterdag 30 november van 15:30-19:30 uur

Waar: Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam

Aanmelden: via info@kloostertuinrotterdam.nl

Kosten: €15,- (maar laat het geld nooit de reden zijn om niet te komen!)